

Med kvinnligt sällskap genom Sarek

Det hände sig på den gamla goda tiden då F 21:s personal hade möjlighet att göra fjällmarscher både sommar och vinter.

En sådan planerades på skidor genom Sarek med start över Suorvadammen, via Sommarlappa till Kvikkjokk. Där skulle ett annat gäng ta över utrustning och gå andra vägen tillbaks.

Fältflygaren Olle Strömstedt 2:a div och meteorologen Fritz Larsson rekognoserade rutten med en Sk 50 en vacker vinterdag. Det är mycket att se i Sarek och uppföljningen av bränslat blev eftersatt med den påföljden att man på hemvägen tvingades att buklanda på isen på Gammelstadsfjärden på grund av soppatorsk. Då uppstod också ett annat problem – Strömstedt hade utan tillstånd tagit med sin bror som nu fick göras om till åskådare från land.

Nåväl vi var åtta man som åkte buss till Suorva och skidade in i Sarek. Vi skulle övernatta i renvaktarstugor som vi fått låna av lappväsendet. Det visade sig direkt att det blev för trångt med åtta man med utrustning i en sådan stuga. Beslut togs att fyra man skulle stanna ett dygn och att fyra man, Lt Jonsson och Fk Göte 2:a div, Fritz Larsson och jag skulle gå ett dygn före. Kvar blev flygchefen Sven Linell, Grucho 2:a div (Rolf Törnqvist. Detta var ca ett år efter haveriet vid Finträsk då han bröt armar och ben), meteorologen Janne Falk och en fjärde som jag glömt vem det var.

Vädret var tidvis tuft med snö och hård vind men också en dag med blidväder och klabbföre. Där sitter vi en kväll i en stuga efter en ganska jobbig dag då det plötsligt knattrar utanför stugan från tre skotrar – renvaktare som var ute och letade någon att spela kort med!

En av stugorna var sönderslagen och kaminen borta så det var bara att åka vidare i mörker och svår blockterräng. Nåväl vi kom fram till Sommarlappa där stugans väggar bestod av enkel råspont. Det låter som en överdrift när jag säger att stearinljusen blåste ut inomhus men så var det.

Stämningen var god och fantasin flödade. Vi hade nu varit borta några dar hemifrån, kanske därför vi började fantisera om att träffa några kvinnor på Padjelantaleden. De som kom efter oss hade ju varit borta lika länge som vi och kanske hade samma fantasier så varför inte göra dom lite avundsjuka. I gästboken skrev vi våra namn och med tjejistil namnen på fyra kvinnor med adresser i Umeå. Med stor omsorg kopierades sen tjejernas namn på smörpapper och samma namn med samma stil skrevs in i gästboken i Njunjes.

Väl framme i Kvikkjokk ordnade vi så att skotrar åkte upp i Tarradalen för att hämta ner eftersläntrarna. Vi satt i bastun när gänget kom. När dom med Linell i spetsen stormade in i omklädningsrummet skrek vi –”ut – vi har tjejerna i bastun”. Och ut gick dom, men flygchefen hade inte sett några kvinnokläder så han vände och kom in rasande – han skulle minsann anmäla oss och vi skulle allt få betala tjejernas övernattningar osv. Hade det funnits någon snickarbod hade vi nog hamnat där.

Sam Hansson
Fd meteorolog F 21