

Tältvecka

Som vanligt skulle ju vi meniga träna på att ligga i fält och lära oss kriga.

Nedom södra banänden på F21 fanns en plats som tydligen brukar användas till detta ändamål.

Där slog vi läger och skulle lära oss lite av varje. Sprängteknik t.ex. På dagarna övades i att använda pentylstubin, spränga av ngt träd och annat smått och stort.

På kvällarna hade vi ju ganska gott om fritid och eldar tändes för att man skulle ha lite mysigt i mörkret. Det måste ha varit på hösten eftersom det var rejält mörkt minns jag.

Tyvär hade vi en del rötägg, som hörde hemma i sthlnsområdet, bland oss och det var inte några hyggliga kompisar kan jag tycka. En av dem kom ofta hem efter besök på danser runt Boden, med bulor i pannan och var tydligen den där typen som inte vågade dansa, men gärna vistades utanför dansbanor och danslogar och ställde till bråk. Ett vapen som han var känd för, var att skalla folk och därmed komma hem med bulor i huvudet.

Mig var han ofta jävlig med och försökte ställa till bråk på luckan men det lyckades inte så bra för där hade vi kompisar som tog hand om honom rätt rejält. Bl.a. en brottare som slängde honom runt som en trasa ute på gården vid nåt tillfälle. Vi hade också en bra kompis från Öjebyn (Öberg tror jag han hette) som inte var att leka med, men han tog ofta de svagas ställning och redde ut en del trassel. Tack för det.

Andra stal bensin till sina bilar, för hemresor till Stockholm, kokade hembränt och ställde till med annat sattyg som var betydligt värre än att ta bonnpermis.

Några av dem fick fängelse efter militärtjänsten, enligt rykten. De hade bl.a. byggt ett av de större hembrännerierna i Boden, i en oanvänd banvaktarstuga längs tågbanan nära basen.

Under lägerveckan passade de på att gå runt och slänga ammunition i lägereldarna och riskera att folk skulle få splitter i sig. Det small rejält då

och då och stämningen förstördes helt.

En av kvällarna passade jag på att i mörkret sopa på den där jävla skithögen som skallade folk. Han hade jävlats tillräckligt och i mörkret fick han en omgång som han hade svårt att glömma.

Ingen hade sett vem som gav sig på honom men i flera timmar efteråt sprang de runt bland tälten och skulle försöka reda ut vem som var den skyldige. Det lyckades nu inte och än idag vet de nog inte vem det var men nu kan man väl erkänna och hoppas att det är preskriberat. Han hade i vart fall gjort sig förtjänt av det hela flera ggr om.

Vid hemgång från lägerveckan var det språng marsch i mörkret som gällde och jag minns att en av flottiljpoliserna hade ställt till det för en kille från Norrbotten så att dom var rejält ovänner och i mörkret lyckades norrbottningen uppvigla oss till att skrika och skräna att vi "skulle ta den jäveln" och det resulterade att vi fick order att springa tillbaka ner till tältplatserna igen och det blev en jävla lång språngmarsch innan vi kom tillbaka upp till förläggningarna igen, men det var ju bara bra som konditionsträning:-)

Någon kanske minns?

I vart fall minns jag

Flygsoldat Fröling - till er tjänst